

Den lille Rødhætte / Little Red Riding Hood / 小红帽



Tal på forskellige sprog

Engelsk 	Svensk 	Dansk 	Færøsk 	Tyrkisk 
one	ett	en	eitt	bir
two	två	to	tvey	iki
three	tre	tre	trý	üç
four	fyra	fire	fýra	dört
five	fem	fem	fimm	beş

Den lille Rødhætte / Little Red Riding Hood / 小红帽



Rødhætte på egyptisk



Den lille Rødhætte / Little Red Riding Hood / 小红帽

Farver på maori

New Zealand



Den lille Rødhætte / Little Red Riding Hood / 小红帽



Historien om Den Lille Rødhætte

Der var engang en lille pige. Pigenes navn var Rødhætte. Rødhætte boede i et hus med sin mor.

En dag skulle Rødhætte besøge sin syge bedstemor. Bedstemor boede langt ude i skoven.

Moren sagde: "Her er en kurv med kage og vin. Gå hen til bedstemor med den, men husk at gå den lige vej gennem skoven". "Det skal jeg nok", sagde Rødhætte.

Ude i skoven mødte Rødhætte en stor ulv. "Hvor skal du hen, Lille Rødhætte?", spurgte ulven.

"Jeg skal hjem til min bedstemor", svarede Rødhætte. "Din bedstemor ville da blive glad for nogle blomster. Skulle du ikke plukke en buket til hende?", spurgte ulven. Det synes Rødhætte lød som en god idé og hun begyndte at plukke blomster. Imens løb ulven den lige vej hen til bedstemors hus.

Ulven bankede på bedstemors dør. Døren var åben. Ulven gik ind i huset og slugte bedstemor i én stor bid.

Så tog ulven bedstemors tøj på og lagde sig i bedstemors seng. Lidt efter kom Rødhætte ind i huset og gik hen til sengen.

Så spurgte Rødhætte: "Bedstemor, hvorfor har du så store ører?" "Så kan jeg bedre høre dig", svarede ulven. Så spurgte Rødhætte: "Jamen bedstemor, hvorfor har du så store øjne?" "Så kan jeg bedre se dig", svarede ulven.

Så spurgte Rødhætte: "Jamen bedstemor, hvorfor har du så store hænder?" "Så kan jeg bedre mærke dig", svarede ulven. Så spurgte Rødhætte: "Jamen bedstemor, hvorfor har du så store tænder?" "Så kan jeg bedre æde dig", svarede ulven.

Og så sprang ulven op og slugte Rødhætte i én stor bid. Ulven blev så træt, at den faldt i søvn og snorkede højt.

Lidt efter kom en jæger forbi. Han gik ind i bedstemors hus og fandt ulven i bedstemors seng. Jægeren skar ulvens mave op og ud sprang bedstemor og Den Lille Rødhætte.

De puttede sten i ulvens mave. Ulven blev så tørstig, så den løb ned til brønden for at drikke vand. Men ulven faldt i brønden og døde.